

St. Antonius Abt :

Geboren 251 te Koma Egypte. Hij was kluisenaar , abt , volksheilige , pestheilige , noodhelper , heilige maarschalk . Zoon van welgestelde ouders. En christelijk opgevoed . Gaf als 20 jarige wees zijn hele bezittingen weg en ging in afzondering , eerst in een grafkamer , later in een verlaten burcht . in alle eenzaamheid vocht hij tientallen jaren met de bekoringen , maar door zijn reine geest overwon hij alle satanische demonen . Verzamelde andere verspreid levende kluisenaars in gemeenschappen en werd daardoor de stichter van het oude kloosterleven . Hij trok veel volgelingen : sommige woestijngemeenten telden 1000 monniken . Trok ± 311 naar Alexandrië om veroordeelde christenen bij te staan > Terug in de woestijn woonde hij in een spelonk nabij een bron en leefde daar in volmaakte ascese . De “vader der monniken “ stierf 17 januari 356 op 105 jarige leeftijd . De faam van de “ster der woestijn” verspreidde zich al tijdens zijn leven . Dat Antonius in de latere middeleeuwen de populairste , West-Europese heilige werd , is te danken aan de Antonianen of Hospitaalbroeders (1095-1775) . Zij verzorgden o.a. pelgrims , maar vooral lijdens aan Antoniusvuur (zonder verbloeding afvallende ledematen) en later ook lijdens aan pest en andere besmettelijke ziekten. In veel steden hadden zij verlof om Antoniusvarkens , herkenbaar aan een bel aan de nek , in de straten te laten rondlopen ; dus minder vuil, ratten , vlooiën en pest . De T staf , naar de Griekse letter of tau , maar waarschijnlijk is het gewoon de kruikstaf van herders , pelgrims en grijsaards en in dit geval ook van lijdens aan het “vuur” met aangetaste benen . Antonius wordt afgebeeld als een bruine kluisenaar of monnik , met muts of kap , de T staf in de hand

met vuur . Een **boek** in de hand i.u.m. zijn functie als abt . En soms een **mand** , dit symboliseert zijn werk in de woestijn . Ook met een **kluizenaarswoning** op de achtergrond . Soms met duivelse en met verleidelijke , naakte , schoonborstige vrouwen dit zijn **de bekoringen en verleidingen** waaraan hij heeft blootgestaan. En dan is er zijn varken dat ook dikwijls een bel draagt . Het varken verzinnebeeldt der bekoringen ; het meest zinnelijke huisdier : vraatzuchtig , geil , lui en onzindelijk . Antonius is patroon van ziekenverzorgers , ziekenhuizen , van boeren en ons Gilde . Door zijn varken is hij **beschutter van het huisvee** . Hij wordt **aangeropen tegen brand , tegen Antoniusvuur en tegen de pest en andere besmettelijke ziekten** . Bij ons is op 17 januari of als deze niet op een zaterdag valt , de eerste zaterdag daarna , St.Funnis kermis met Köpkesmert . Om de naamsdag te vieren en vereren .